



Gedicht Lola Stegenga, klas A1b, leerlinge Arentheem College

Alles was goed

Alles was goed, alles was fijn
Iedere dag was er zonneshijn.

Totdat zij kwamen,
wij konden niets doen dan gehoorzamen.

Kampen en spoorlijnen
langzaam gingen mensen verdwijnen.

Je wist niet waar ze waren gebleven
maar het belangrijkste was; overleven.

Vechten voor je leven
alles geven.

Voor alles werd je gestraft
en eten wat de pot schaft.

Weg mocht je niet
'Blijf in je eigen gebied, of ik schiet!'

Het leek wel oneindig
het was ieder voor zich.

En eindelijk, daar was de bevrijding
we nemen nu zelf de leiding.

Alles is goed, alles is fijn
iedere dag is er zonneshijn.